

herfst 2023

Tingeling



G.V. Kleuterschool Sint-Lambertus

Nieuwe kleuters

Na de zomervakantie stapten 8 nieuwe kleuters in op onze school! Welkom Alexis, Rosaline, Nore, Elissia, Simon, Julie, Nathan en Otis. Ook in de andere klasjes mochten we nieuwe vrienden verwelkomen. Welkom aan Kobe, Eline, Sienna, Mil, Henri, Laurien, Noé, Kathlynn, Senne en Mona.

Alle andere kleuters heten we natuurlijk ook van harte welkom! We wensen iedereen een fantastisch schooljaar!



De nieuwe speelplaats

Tijdens de eerste schooldagen konden onze kleuters al volop genieten van de nieuwe speelplaats onder een stralende hemel. Spelen in het zand, fietsen, rennen... wat een plezier. Na de vrije dag kwam er nog eens een glijbaan en buitenkeuken bij. Nu kunnen ze allerlei lekkers koken. Ook de planten werden gezet en de speelheuvel werd ingezaaid. Wat een prachtig resultaat! Na de herfstvakantie worden de bomen geplant en dan is de eerste fase helemaal klaar.



Jaarthema 'wondere ruimte'

Op donderdag 21 september kwamen alle kleuters samen om het nieuwe schooljaar te vieren. Tijdens de viering werd het stil gemaakt om te luisteren naar een verhaal van Jezus. Er werden liedjes gezonden en mooie woorden gezegd. Nadien kwam E.H. Pastoor Jan onze boekentassen wijden. We maken er samen een wonderlijk jaar van.



Breng je sportclub naar school

Op woensdag 27 september mocht iedereen die dit wil, zich aankleden in de kledij van de sportclub. Heel wat kleuters kwamen dan ook sportief gekleed naar school. Een judopak, balletpakje, turnkleren, voetbalkleren... alle sporten waren goed vertegenwoordigd. We zijn de dag sportief gestart met ochtendgymnastiek. Daarna hebben alle klassen extra bewegingsopdrachten gedaan met de juf.



Kermis in het dorp - juf Chris

Het is kermis in Opglabbeek en in de klas! Bij de kleinste kleuters beleefden we de kermis in de klas door potten te gooien en eendjes te vissen. Ook oefenden we om de 'flosch' te vangen! Samen op de paardenmolen gaan, was natuurlijk het hoogtepunt!



Slakken - 2,5/3 jarigen

Je kent ze wel, slakken. Tijdens een wandeling hadden de 2,5- & 3- jarige kleuters ze ook in het gras gezien. Tijd om de beestjes eens in de klas te halen. Zo ontdekten wij 2 soorten slakken: de naaktslakken en de huisjesslak. Wij bekeken ze met een vergrootglas en zagen de voelsprietten. Wij ontdekten dat ze heel graag sla en blaadjes eten en op de spiegel lieten ze een spoor van slijm achter. Een boeiende week waar grenzen werden verlegd.



Bouwen - 4-jarigen

We namen een kijkje bij de bouw van de nieuwe sporthal. We leerden nieuwe woordenschat. De hijskraan was zeer fascinerend. We zagen hoe de kraanmachinist een muur op de juiste plek zette. Dat was een zeer moeilijk werkje. Maar met de hulp van de bouwvakkers op de werf lukte dat perfect. Knap werk kraanmachinist! En aan de ingang van de werf leerden we ook dat op een bouw regels en afspraken zijn gemaakt met de bouwvakkers. Veiligheid is zeer belangrijk op zo'n bouwplaats.



Bouwen - 4-jarigen

Jip en Janneke wonen elk aan één kant van het water. Jip is verdrietig, hij wil iemand om mee te spelen. Janneke is ook verdrietig want zij wil iemand om mee te babbelen.

Beide zitten ze verdrietig in hun huisje. Hoe zouden we ze terug blij kunnen maken?

Kleuter 1: 'Ze kunnen naar elkaar zwemmen'

'Ja, maar het water is wel heel koud' zegt Jip 'en Janneke kan niet zo goed zwemmen.'

Kleuter 2: 'We kunnen misschien een boekje gebruiken.'

'Ja, maar dan gaat Jip terug naar zijn kant afglijden en Janneke aan haar kant...'

Kleuter 3: 'Misschien kunnen ze met de boot gaan.'

'Ja, maar dan hebben ze benzine nodig en dat hebben ze niet. En als ze roeien worden ze heel snel moe want het is wel veel water tussen hen.'

Kleuter 4: 'We bouwen een brug'

'Ok hoe doen we dat?' 'Met 2 blokken en een plank'

'Ja, maar nu kan Jip of Janneke niet op de brug geraken'

Kleuter 5: 'We nemen een ladder uit de legodoos'

'Ok maar nu kan Janneke nog steeds niet op de brug'

Kleuter 6: 'We bouwen een trap met lego, ik weet hoe dat moet!'

En de kleuters waren vertrokken!



Bevoelens - 5-jarigen

In de klas van juf Christel hebben de kleuters geleerd over gevoelens en emoties.

Ze hebben aan de hand van verhalen, praatplaten, maskers, muziek, ... hun gevoelens beter leren herkennen en benoemen bij zichzelf en de anderen.

Ook hebben we een vriendenhoekje gemaakt in de klas waar de kleuters zelf kleine conflictjes kunnen oplossen. Door over hun gevoelens te praten proberen ze zelf een oplossing te vinden voor hun probleem. De zelf geknutselde gevoelensgezichtjes helpen hen daarbij.



Ben je boos  , dan maak ik je blij 

Ben ik triest  , dan troost jij mij 

Samen spelen  , samen delen 

Vele praatjes  , dikke maatjes 

Gisteren, vandaag en morgen 

We zullen voor elkaar zorgen 

Buitenspeeldag- 2,5-3j.

Iedere woensdag trekken de 2,5&3-jarige kleuters naar buiten. Zo leren ze de school, schoolomgeving en de natuur beter kennen en gaan ze op ontdekking uit. Buiten leren is zo fijn!



Helpende handen

Dankjewel aan alle helpende handen bij het verzorgen van de planten in de bloembakken. We kijken al uit naar een nog groenere speelplaats in de lente... .



Bezoek aan de bib

We bezoeken regelmatig de bibliotheek van Opglabbeek. De kinderen kiezen zelf een boekje voor in onze leeshoek. Zo kunnen we de boeken van onze klasbibliotheek regelmatig veranderen en is er voor elk wat wils. De kleuters krijgen een positieve houding tegenover lezen. Dit bevordert het leesplezier, het leesgedrag en later de leesvaardigheid. (Voor)lezen is immers de basis van de taalontwikkeling. Hoe meer kansen een kind krijgt om te lezen of te vertellen over boeken, hoe meer kans op een rijke taalontwikkeling.



Buitenklassen

We beleven veel plezier aan onze buitenklassen en zitarena. Naast het frisse neuseffect, hebben het natuurlijke daglicht en de frisse buitenlucht een positief effect op de concentratie en betrokkenheid. Fantastisch om de kleuters te zien genieten van een verhaal of van hun spel buiten!



Naar het bos - 4 - jarigen

De kleuters van juf An, juf Marjanka en juf Kathleen gingen op uitstap naar het Zavelbos. Hier gingen ze op zoek naar de 7 geitjes. Daarna was er natuurlijk ook tijd om te ravotten in het zand! Wat een leuke dag onder een stralende zon!



Naar het bos - 2,5/3-jarigen

De jongste kleuters gingen op een frisse ochtend naar het Joekelbos om de herfst met zoveel mogelijk zintuigen te ervaren. Ze hoorden de vogels, voelden de wind, bekeken de paddenstoelen... Er werd in plassen gestapt en met takken gebouwd.

Er was tijd voor een picknick met lekkere appels en dan... terug naar de chauffeurs die al op hen stonden te wachten.

De tijd ging veel te snel voorbij. Misschien gaan ze in een ander seizoen nog eens op verkenning in het bos.

Dank aan alle bereidwillige (groot-) ouders voor het vervoer.



Wordt verwacht..

- 30/10-5/11 - herfstvakantie
- 6 november 15 u - onthulling naam
- 11 november - wapenstilstand
- week van 13 november - individuele oudercontacten
- 15 november - theater 5j.
- 20 november - voorlezen F. Daenen - 4j.
- 1 december - Sint op school
- 7 december - opendeur nieuwe kleuters
- 20 december - kerstviering in de kerk
- 25/12-7/1 - kerstvakantie
- 19 januari - nieuwjaarsreceptie (groot)ouders

Nuttige informatie

- **onthulling nieuwe schoolnaam**

Op maandag 6 november om 15.00 uur worden jullie, ouders en grootouders, uitgenodigd voor de onthulling van onze nieuwe schoolnaam. Samen met de kleuters maken we er een mooi moment van.



- **woensdag= fruitdag**

Op woensdag houden we het gezond en vervangen we koekjes en boterhammetjes door een lekker stuk fruit of groente. We willen onze kleuters zelfs stimuleren om elke voormiddag een stuk fruit mee naar school te nemen. Mogen we ook vragen om geschild fruit mee naar school te geven. Dat vergemakkelijkt het werk van onze kleuters en kleuterleidsters.

GENIET VAN DE HERFSTVAKANTIE!

